

Nieuwsflits

Bos t'Ename

Oktober 2015

Herfstwandeling en ledenfeest

Op zondag 29 november is iedereen welkom op onze herfstwandeling en het jaarlijkse ledenfeest!

Om 9 uur vertrekken we aan het museum in Ename voor de herfstwandeling. Om 12 uur start het jaarlijkse ledenfeest en kan je terug genieten van een heerlijke spaghetti aan een heel democratisch prijsje. Kaarten kosten voor **volwassenen 12€** en voor **kinderen 6€**. Je kan kaarten voor het ledenfeest bestellen door het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer **BE18 0010 8881 2165** van werkgroep Bos t'Ename, **p/a Wallestraat 22, 9700 Oudenaarde** met vermelding van het **aantal volwassene vlees, volwassene vegetarisch, kind vlees, kind vegetarisch**. Storten kan je tot 25 november 2015. Daarna kan je enkel nog kaarten bestellen door te mailen naar guido.tack1@telenet.be

Werkdagen

Tijdens de werkdag van 26 september 2015 bespraken we samen met meer dan 20 mensen de planning voor het komende werkjaar bij een gezellig openlucht dinertje.



Op de werkdag van zaterdag 31 oktober hebben we overhangende takken gesnoeid, op de wandelpaden houten rasters geplaatst rond enkele valhekjes (zie verder fantastische burens), de veldstenen verharding verbeterd op enkele wandeltracés, brandhout uitgevoerd, ... Kinderen zijn uiteraard ook welkom en voorzien we van aangepaste taken! Werkdagen vallen telkens op de laatste zaterdag van de maand, van 9 - 12u en/of 13u30 - 17u. Afspraak aan de loods, Boskant 56, Oudenaarde. Info: pieterblonde@hotmail.com 0488/362.279 of guido.tack1@telenet.be 0474/900.230.

Dus **zaterdag 28 november 2015 = werkdag!**

www.waarnemingen.be

Oktober was alweer een fantastische paddenstoelenmaand! Ken je de **reuzenbovist** al? Dit is een **stuifzwam** die in gunstige omstandigheden een omvang van 80 cm kan bereiken. De sporen zitten binnen in het ronde vruchtlichaam en komen pas vrij als het vruchtlichaam scheurt en de sporen dan met de

wind verspreid worden. Je vind hem vooral in weilanden en soms ook in bossen. Als het vlees van binnen nog wit is, kan je de paddenstoel gerust eten.



Fantastische burens ☺ versus respectloze bezoekers ☹

Vorige week zijn de paarden ontsnapt. Vorige maand de koeien. Telkens werden we gewaarschuwd door zéér attente burens. Dankzij de hulp van heel wat burens waren de dieren snel weer terug in het reservaat. Het is wel erg respectloos dat sommige bezoekers de valpoortjes van de begrazingsblokken bewust open zetten om zo 'gemakkelijker' door te kunnen (fietsen?). Daarom voelen we ons verplicht om de doorgangen aan te passen, tot spijt van de wandelaars met buggy en grote groepen wandelaars die het nu ietsje lastiger zullen hebben om deze hindernissen te passeren.

Kop van de maand: Eddy De Bock

Met de riek en zeis in de hand is het met Eddy De Bock op de werkdagen steeds plezant! Als oud scoutslid en enthousiast zanger van het Geuzenkoor trekt deze Oudenaardist met veel enthousiasme mee aan de werkdagen om alles in goede banen te leiden.



Bosgroeten van de stuurgroep.